

Start van het schooljaar: aan tafel!

Sfeermakers voor in en om de kring

Spreekwoorden en gezegden zijn hét bewijs dat iemand een taal goed beheerst. Ze maken je taal rijker, kunnen een situatie strak en helder beschrijven en kunnen in lastige situaties voor de nodige humor zorgen. Het goed gebruik van spreekwoorden bewijst creativiteit in je taalgebruik: op een overdrachtelijke manier met taal om kunnen gaan (niet letterlijk, maar figuurlijk). Mooi spul om mee aan de slag te gaan:

De Kletsplot: kids-editie.

Plastic pot met leuke vragen, dilemma's, ideeën om elkaar te leren kennen en samen afspraken te maken

Speciaal afgestemd op de basisschoolleeftijd met vragen die voor deze kinderen relevant zijn. Met humor, om over na te denken, in spelvorm met de dobbelsteen, of gewoon, kaart voor kaart.



Blik Familie & Vrienden

van Image Books, Veghel, verkrijgbaar bij ACTION.

100 vragen en bedenksels om elkaar beter te leren kennen.

Het is wel handig om van tevoren een sortering maken die afgestemd is op de leeftijd van de groep en het doel van het vragenspel.

Het Spreekwoordenspel

van SCALA – Leuk Leren.

Je kunt een selectie maken van spreekwoorden en gezegden over zaken die aan het begin van het schooljaar spelen: wie ben jij, hoe gaan wij met elkaar om, werkhouding, etc. Later kun je selecteren op oorsprong van spreekwoorden: beroepen, natuur, menselijk lichaam, etc. Ook heel leuk voor kinderen om op die manier met spreekwoorden en gezegden om te leren gaan. Het spel is lang niet compleet, dus de uitdaging voor de kinderen is om nog meer spreekwoorden te zoeken die ze in hun dagelijkse taal kunnen gebruiken.



Gebruik maken van spreekwoorden en gezegden vraagt om 'meta-denken'. De leerkrachten zijn de grote voorbeelden wat betreft het gebruik van spreekwoorden. Vooral de spreekwoorden uit eigen leefwereld zullen voor kinderen heel snel duidelijk zijn: naast je schoenen lopen (super trots zijn op je werk), kleine potjes hebben grote oren (de juf praat met pappa/mamma over jou), niet verder kijken dan je neus lang is (beter zoeken naar wat je wil vinden), iets uit je duim zuigen, etc etc. Ook jonge kinderen zullen hier heel snel hun weg in vinden en hier geldt zeker het gezegde: Jong geleerd, oud gedaan.